

18 september 2016

Känn Ingen Oro Och Tappa Inte Modet

Tio anledningar att inte oroas sig

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

Låt inte era hjärtan oroas (Johannesevangeliet 14:1)

Bibeltext

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom." Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur

kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?" Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting. Men för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig, så stå upp och låt oss gå härifrån. (Joh 14:1-31)

Avslutning

Någon har sagt att den generation som växer upp nu och som sätter standarden för framtiden är *den oroliga generationen*. Världen är orolig på ett sätt som aldrig förr, och de unga människor som växer upp mitt i det nya mediabuset dras in i en ny typ av oro. Det är inte bara en oro för framtiden, hur man skall duga till, vem man är, hur man skall klara sig, alla val man skall göra och vilka konsekvenser det skall bli om man inte väljer optimalt¹, och hur det skall gå med allt runt omkring, utan också en ny situation där det inte längre finns några skyddade platser eller sammanhang där man kan få ro (jfr Psalm 23), mycket på grund av att samhällets byggsten, familjen, slås sönder i en rasande takt genom trasiga relationer och angrepp från samhället. Man lever med en konstant oro på insidan och utsidan. Denna oro är inte heller något som enbart drabbar unga människor, för det sprider sig som en cancer i hela samhällskroppen. Alla drabbas, kanske särskilt de som redan är svaga och har en tendens att vara lite nerviga av sig — de skulle inte haft några bekymmer att hålla oron borta i en annan tid, men nu dras de ner i en ständig oro som lägger dem sömlösa på nätterna. För unga som äldre: världen är orolig, och man oroar sig ständigt. Det är då en stor tröst att veta att Jesus är den som kan ge ro på insidan och utsidan. Den text vi har läst handlar om just detta.

¹ Det har berättats att vissa unga människor idag väljer bort en viss typ av mat därför att de oroar sig så för jobbet med diskningen efteråt

Predikan

1. **Jesus befäller oss att inte oroa oss.**

1.1. Inklusio: Joh 14:1, 14:27

1.2. Befallning/uppmaning: verben står i imperativ. Det är inte en timid önskan från Jesus att vi inte skall oroa oss, det är en uppmaning och en befallning.

2. **Oron är ett stort hot mot vår tro.** Varför befäller Jesus oss att inte vara oroliga eller modlösa?

2.1. Därför att oro och modlöshet gör att tron vacklar, och när tron på Gud vacklar går det illa för oss. Därför bad Jesus för Petrus inför hans förnekelse att hans tro inte skulle ta slut.

2.2. Jesus sätter oro och modlöshet som trons motsats. Låt *inte* era hjärtan oroas. *Tro* på Gud och tro på mig.

3. **Tio anledningar att inte oroa sig.** Vår text ger oss en massa anledningar till att faktiskt följa Jesu befallning att inte oroa oss, och min önskan är att du skall bli uppmuntrad idag till att släppa oron och istället tro på Gud.

3.1. Anledning 1: Jesus har förberett en plats i himlen för dig (14:2)

3.2. Anledning 2: Jesus skall komma tillbaka och hämta dig till sig (14:3)

3.3. Anledning 3: Jesus är vägen, sanningen och livet. (14:11) Om du tror på honom kan du inte komma fel, då är du på rätt väg. Då kan du sluta oroa dig.

3.4. Anledning 4: Den Jesus du tror på är ett med Fadern (14:9-11)

3.5. Anledning 5: Den som tror på Jesus skall få vara med om att göra samma gärningar som han gjorde, och ännu större (14:12)

3.6. Anledning 6: Den Jesus du tror på kan och vill ge dig svar på bön. Vad du än ber om skall han göra så att Fadern blir förhärligad i Sonen (14:13)

3.7. Anledning 7: Den Jesus du tror på vill ge dig av sin Helige Ande så att du inte är faderlös — Han skall tillsammans med Fadern bo i ditt inre (14:16-17, 14:18-23)

3.8. Anledning 8: Den Helige Ande som Jesus vill ge dig skall lära dig allt och påminna dig om allt vad Jesus har sagt (14:26)

3.9. Anledning 9: Den Jesus du tror på vill ge dig sin frid, inte en sådan frid som världen ger (14:27)

3.10. Anledning 10²: Den Jesus du tror på kan inte besegras av ondskan eller den Onde, för denna världens furste förmår ingenting mot honom. Därför kan du släppa din oro, för vad fienden än försöker göra emot dig har du en Jesus på din sida som fienden ingenting förmår mot.

Avslutning

*Känn nu ingen oro, bekymra inte dig
Gläds åt morgondagen, och vad den har att ge
För du har en vän i Jesus, som vill hela dina sår
Som vill trösta när du gråter, och torka varje tår
Ja, tillsammans är ni starka, förenade ni står
Och vad som än dig möter, han vid din sida går*

² Denna vers ligger egentligen utanför det inklusio som finns i verserna 14:1 och 14:27, men tillhör ändå sammanhanget.