

15 januari 2017

Tre Tusen Själur Frälsta Efter En Predikan, Eller Tre Tusen Predikningar För En Själs Frälsning?

*Bönens och Andens betydelse för
människors frälsning*

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

De som tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen (Apostlargärningar 2:41)

Inledning

Kära vänner, vi befinner oss just nu vid ett vägsäl här i församlingen och i svensk kristenhet. Vi är i slutet av vår bönevecka och vi har bett varje kväll om en andeutgjutelse över församlingen och området där vi bor. Vi har ännu inte nått fram till målet, även om vi upplevt mycket av Guds nåd och närvaro under veckan. Vi har nu att bestämma oss för om vi skall fortsätta eller inte, och för min del känner jag varken kan eller vill sluta.

Handen på hjärtat — vi vill alla att människor skall bli frälsta och församlingen skall växa, eller hur? Vi vill att våra barn också skall bli frälsta, döpta och bevarande i tron? Men hur många av våra satsningar på evangelisation de senaste fem åren har lett till någon enda människas omvändelse? Har inte utvecklingen gått bakåt sakta men säkert trots all vår goda vilja? Jag har för min del dragit slutsatsen att vi knappast behöver några nya ideer eller något nytt sätt att föra ut vårt budskap, för om så hade varit fallet hade vi haft väckelse för länge sedan. Vad vi behöver är något annat, något övernaturligt, något som

Bibeln talar om men som vi har glömt bort: ande och kraft! En predikant vid namn Leonard Ravenhill sa en gång så här: *Det är många idag som efterlyser en ny definition av kristendomen, men det vi behöver är en ny demonstration av kristendomen.* Det är inte innehållet det är fel på, så länge vi håller fast vid Bibeln som vår grundval, utan det är avsaknaden av andligt liv och kraft som är vårt problem. Och hur skall vi få tag i det andliga liv och den andliga kraft som kan utgöra skillnaden mellan fortsatt stagnation eller en vändning uppåt? Låt oss läsa Bibeln och se vad det står där.

Bibeltext

När de hörde detta [evangelium om Jesu död och uppståndelse som Petrus predikade], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlättna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apostlargärningarna 2:37-47)

Predikan

1. Vad denna text säger om händelserna kring den första pingsten
 - 1.1. Petrus predikade i Apg 2:22-36 om Jesus Kristus, hans utkorelse som världens Frälsare och Guds Messias, hans liv på jorden, alla tecken och under han gjorde, Guds plan att han skulle utlämnas och bära alla människors synder på korset, hans död, hans uppståndelse, hans himmelfärd och hans upphöjdhet, och att han är den som döper i den helige Ande.

- 1.2. När folket hörde denna predikan, de som hade varit med och korsfäst Jesus och förkastat honom som Messias, fick de stygn i sina hjärtan, det *högg till* inombords på dem. De blev från denna stund överbevisade om att det Petrus predikade för dem var rätt.
- 1.3. Reaktionen från folket är överväldigande. Istället för *korsfäst* frågar de: *vad skall vi göra?*
- 1.4. Petrus visar dem då vägen till frälsningen: *Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlättna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.*
- 1.5. De som tog emot evangeliets predikan lät döpa sig, och så ökade de troendes antal med omkring tre tusen.
- 1.6. Notera att detta blev bevarade: *de höll troget fast...*
- 1.7. Församlingsgemenskapen kännetecknades av apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna. Se vidare 2:43-47.
2. Vad som ledde fram till händelserna som denna text berättar om
 - 2.1. Tio dagars kontinuerlig bön Apg 1:4-5, 1:14, 2:1.
 - 2.2. En andeutgjutelse i Apg 2:1-4
3. Bönen är skillnaden mellan tre tusen predikningar för en själs frälsning och en predikan för tre tusen själers frälsning
 - 3.1. Bönen och den efterföljande andeutgjutelsen är det som gör att människor blir överbevisade om sanningen i evangeliet och omvänder sig
 - 3.2. Därigenom visar Gud att han inte är beroende av vår förmåga att presentera evangeliet för omvärlden utan att det är han som är mäktig att frälsa människor utan vår hjälp
 - 3.3. En människa beklädd med kraften från höjden påverkar omgivningen mer än tre tusen människor som inte är beklädda med kraft från höjden så att det — både bildligt och bokstavligt talat — räcker med en predikan för tre tusen själers omvändelse istället för tre tusen predikningar för en själs frälsning!
 - 3.4. Förstår vi nu varför Jesus *befallde* dem att inte lämna Jerusalem tills de blev beklädda med kraft från höjden?

Avslutning

Därför föreslår jag att vi fortsätter med vår särskilda bönesatsning åtminstone fram till årsmötet 12 mars och att vi har bön på kvällarna i kyrkan tisdag, onsdag, torsdag och söndag. Detta för att inte släppa taget om Gud förrän han har välsignat oss med vad vi behöver mest av allt: en andlig förnyelse, en andedopsväckelse, ett besök från himlen, en andeutgjutelse.

Och du som har svårt att komma loss och komma hit på bönen. Jag vädjar till dig att tänka om. Tiden är för kort innan Jesus kommer för att vi skall låta bli att nu en gång för alla välja väg. Det finns lösningar att ta till oavsett om vi är äldre, medelålders eller unga med barnfamiljer. Ni som är medelålders kan stänga av TV:n, och ni som har småbarn kan turas om att komma vid vartannat tillfälle. Men låt inte möjligheten till en total omläggning av din livsriktning gå förbi dig, där du får uppleva andliga rikedomar och en Guds härlighet i ditt liv som du inte kunnat drömma om. Börja gå bödens väg!