

5 februari 2017

# Världens Hat Och Andens Kraft

## *Hur Jesu lärjungar kan övervinna världens motstånd genom Anden*

Predikan i Betelkyran Jönåker

*När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgör från Fadern, då skall han vittna om mig (Johannes evangelium 15:26)*

### Bibeltext

*"Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min Fader. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.*

*Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud. Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig. Men jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er.*

*Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går*

*bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själva, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er." (Joh 15:18-16:15)*

## Inledning

Vi lever i en tid då kristna är världens mest förföljda grupp. Någon har sagt att antalet kristna som får ge sitt liv för sin tro idag är större än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, men oavsett hur det är med det så är det flera bedömare som menar att rensningen av Mellanöstern på kristna som pågår just nu är ett lågintensivt folkmord.

I västvärlden förföljs inte bibeltroende kristna ännu med sådana metoder, för här sker det på ett mer sofistikerat sätt med isolering, hån, förlöjligande, och olika former av repressalier: det blir svårare att få eller behålla sitt arbete utan att man anpassar sig till den rådande antikristliga ideologin, man hängs ut och betraktas som världens avskum för att man vill följa sitt samvete i olika frågor. Istället vinner alternativa religioner mark och får på ett helt annat sätt samhällets respekt, religioner som inte på något sätt har overseende med kristendomen eller kristen tro. På sikt hotas nog även västvärldens kristna av stängda kyrkor, konfiskation av egendom, förbud att predika över vissa bibeltexter, öppen förföljelse på gator och torg, fängelse av ideologiska skäl och kanske till och med misshandel och avrättning.

Jag vill inte på något sätt skrämja någon eller få någon att känna sig modlös. Men om detta händer oss just nu och även kommer att intensifieras i framtiden, så är vi i gott sällskap. Det var ju Jesus själv som sa att *om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er*. Om inte världen kunde stå ut med den mest rättfärdige människa som någonsin vandrat på den här jorden — Jesus Kristus, Gud kommen i mänsklig gestalt — utan måste förkasta och korsfästa honom på falska anklagelser, hur skall det då kunna stå ut med oss, hans efterföljare, som till skillnad från Jesus själv inte är felfria?

Bibeltexten vi har läst är en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar, och eftersom han snart skall lämna dem för att gå till korset och oskyldig bära all världens synd och dö en brottslings död istället för skyldiga syndare, så vill han förbereda dem för det som komma skall. Och han vill förbereda oss som sitter här idag genom att återigen inskräpa orden: *Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Men jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er.*

Men inte bara det. Jesus lämnar oss inte utan hjälp i denna svåra situation, utan visar oss också vad vi behöver för att kunna övervinna motståndet runt omkring oss och vinna seger trots förföljelser: det är Guds helige Ande, Hjälparen, som Jesus skall sända oss från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern och som Jesus döper oss i!

## Predikan

1. **Världens hat mot Jesus Kristus** — man kan fundera på varför världen i så stor utsträckning hatar Jesus Kristus, och förföljer hans lärjungar. Det kanske inte är någon tröst för oss att förstå *varför* men det är ändå nyttigt att känna till mekanismerna bakom världens avsky för Jesus. I texten ger oss Jesus några anledningar till varför världen så reser sig upp mot Honom.
  - 1.1. *Men allt detta kommer de att göra... för mitt namns skull* (15:21). Namnet Jesus är namnet över alla namn som alla knän en dag skall böjas för (Fil 2:9-11), vissa frivilligt och andra ofrivilligt, och därför är Namnet Jesus en sådan provokation mot den värld som inte omvänt sig. Tala gärna om Gud i allmänna termer, det går bra, men att tala om Jesus Kristus, och särskilt den Jesus Kristus som Bibeln talar om, det går inte för sig på samma sätt.
  - 1.2. *...därför att de inte känner honom som har sänt mig...och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig* (15:21, 16:3) Evt liv är att känna Gud, att veta vem han är, inte bara till namnet utan också till personen, hans egenskaper, vilja och karaktär. Vad människorna förlorade när de vände sig bort från Gud var inte förmågan att tänka sig något gudomligt och osynligt som påverkar oss, utan vad de förlorade var förmågan att *tänka rätt* om detta gudomliga och osynliga, dvs att känna det. Och därför, som Paulus skriver, *bytte de ut den Osynlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och började dyrka och tjäna det skapade istället för Skaparen* (Rom

1:23-25) De började se på Gud som en avbild av människorna istället för på människorna som skapade till Guds avbilder och började forma sina egna uppfattningar om vem Gud är utifrån sina egna hjärtans *falska föreställningar*, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan (Rom 1:21) och började att tillbe falska bilder av Gud som inte motsvarade Bibelns Gud, och bevisade därigenom att de inte längre kände Skaparen och inte längre visste vem Gud var. När så Jesus och hans lärjungar kommer och förkunnar rätt kunskap om Gud så reagerar man med vrede, för en sådan Gud vill man inte tro på. Till och med skall människorna tro att den gud de tror på står på deras sida i motståndet mot Jesus och hans lärjungar (Joh 16:2). *Detta skall de [alltså] göra därför att de varken känner Fadern eller mig. Men, som Jesus säger längre fram i sin förbön för lärjungarna: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus* (Joh 17:3).

- 1.3. *Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd... Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader* (Joh 16:22,24). När Jesus träder in i världen och förkunnar det evangelium som vi kommit till tro på, sker någonting som för världen är mycket svårt att hantera: någon sätter strålkastarljuset på vad som egentligen pågår i världen. I alla möjliga sammanhang kan hemska saker och ting pågå och betraktas som fullt normalt så länge inte någon höjer sin röst och säger ifrån och benämner saker och ting vid dess rätta namn. Jag minns en gång i högstadiet när en kvinnlig klasskamrat satte huvudet på spiken och påtalade att vi faktiskt mobbade en av våra manliga klasskamrater, vilket var en omtumlande upplevelse. Men om hon inte hade sagt något hade det bara fortsatt utan att vi förstätt vad vi faktiskt höll på med. Och det är samma sak med Jesus. När han träder in i världen, förkunnar evangelium, gör stora tecken och under, uppmanar människor till omvändelse, går till ett kors och bär hela mänskligheten synd, uppstår igen och sänder ut sina lärjungar att predika omvändelse för hela mänskligheten så är som att Gud tänder en stor lampa i ett mörkt rum och helt plötsligt syns all smuts som människorna älskar att hänge sig åt. Enda sättet att hantera det är att antingen falla ner på sina knän i syndanöd och omvända sig, eller att göra allt man kan för att släcka den där lampan så att smutsen inte syns längre. Det är därför

världen avskyr Bibeln och det evangelium Bibeln berättar för oss, och den Jesus Kristus som Bibeln berättar om, och de människor som bekänner sig till Bibelns budskap och vill leva efter det. Har ni hört historien om kejsaren utan kläder? Eller det engelska uttrycket *rain on someone's parade*? Evangelium om Jesus Kristus är som en skyfall som plötsligt faller över alla de parader där människorna går runt och skryter om sina egna framgångar, sin tolerans, och sin inneboende godhet och förstör alltsammans.

1.4. *...men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.* (Joh 15:19) Liksom kroppen reagerar på främmande ämnen och aktiverar immunförsvaret för att attackera virus och bakterier som kommit in, reagerar världen likadant när någon är född på nytt genom tron på Jesus Kristus. För en sådan person *är inte av världen*, utan är ett främmande element. För *Jesus har utvalt denne och tagit denne ut ur världen*. Liksom du och jag skulle reagera om vi fick se en fisk gå på torra land med orden: ”Du hör inte hemma här uppe, du hör hemma i havet”, så reagerar världen instinktivt mot den som verkligen vill tillhöra Jesus Kristus och tjäna den levande Guden.

1.5. Varför säger Jesus sådana här saker? *För att vi inte skall komma på fall.* Motstånd kan orsaka modlöshet och att vår tro lider skeppsbrott. Gud är dock på vår sida, och Han vet att sådant här *måste* komma men att det inte ännu är slutet. Segern är redan vunnit, och därför varnar han oss och säger oss allt i förväg för att vi skall kunna hålla ut och stå upprätta när Människosonen kommer åter på himlens moln efter att ha behållit fältet i striden och fullgjort allt.

2. **Guds motmedel mot världens hat** — den helige Ande vittnesbörd. Jesus Kristus lämnar oss inte faderlösa, han skall komma till oss (Joh 14:8). Det motmedel som Gud erbjuder oss mot världens hat är kraft från höjden, den helige Andes verk runt omkring oss och i oss.:

2.1. *När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig...när jag går bort skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens härskare är dömd...han skall förhärliga mig* (Joh 15:26, 16:7-11, 16:14)

2.2. Först: Lägg märke till hur Jesus formulerar sig här. Den Hjälpare (grundtextens ord, *parakletos*, betyder tröstare, försvarsadvokat) som är sanningens Ande, utgår från Faderns väsen, och sänds av Jesus själv till vår hjälp! Bakom detta motmedel ligger alltså hela den gudomliga fullheten, Fadern, Sonen och Anden. Hela Gudomens uppmärksamhet riktas nu till att agera för dem som tror på Jesus och motverka världens hat och förföljelser!

2.3. Vidare: Vi talar gärna om vilket verk Anden skall göra i oss, och det är rätt och vi kommer till det strax. Men det Jesus talar om här är något som Anden skall göra själv i världen utan vår inblandning. Anden skall:

2.3.1. *Vittna* om Jesus — grekiskans *martureo* betyder att vara ett vittne, att bära vittnesbörd, dvs att bekräfta att man vet att något är sant på grund av att man sett det, hört det eller lärt sig det genom gudomlig uppenbarelse

2.3.2. *Överbevisa* människorna om *synd*, *rättfärdighet* och *dom* — grekiskans ord för överbevisning är *elegcho* och handlar om att övertyga och tillrättvisa någon, generellt genom att framkalla ånger och skam hos personen i fråga, och föra ut något i ljuset så att det blir synligt. I fråga om synd så handlar det om att Anden ger människor nöd över deras synder, i fråga om rättfärdighet att de inser att Jesus bar deras synder trots att han var oskyldig, ifråga om dom att de inser att domen som kommit och som kommer över ondskan och världen är rättvis och att enda räddningen finns i omvändelse och tro på Jesus Kristus

2.3.3. *Förhärliga* Jesus — här handlar grekiskans *doxazo* om att upphöja, prisa, härliggöra, fira, att klä i prakt

2.4. Allt detta går ut på att genom gudomlig kraft och uppenbarelse övertyga människor som lever i synd och mörker att Jesus finns, att han älskar dem, att han dött för dem, att han lever idag, och att han kan frälsa var och en som tror på honom, och föra dem fram till omvändelse och tro så att de blir födda på nytt och lämnar mörkrets rike och kommer in i Guds underbara ljus. Detta är den helige Andes vittnesbörd.

3. **Guds verk i Jesu lärjungar** — Andens verk i den troende.

3.1. Om Andens främsta uppgift är att utan mänsklig hjälp vittna om Jesus Kristus och föra människor till tro, så inbjuder Gud oss i samma

ögonblick som han utgjuter Anden över alla människor att också vara med i Andens verk. Jesus vill att vi skall samarbeta med hans Ande i Andens uppgift att vittna för världen om Jesus. Jesus talar här i texten om hur detta skall kunna ske.

- 3.2. *Jag skall sända er [Hjälparen] från Fadern... när jag går bort, skall jag sända honom till er* (Joh 15:26, 16:7) Det var detta Jesus talade om när han befallde lärjungarna att stanna i Jerusalem: *när den helige Ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen* (Apg 1:8). Anden är något som Jesus sänder till oss och som kommer över oss.
- 3.3. *När han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.* När Anden kommer in i den troende liv så skänker han ljus och klarhet åt sådant som förut varit dunkelt och oklart. En av Andens avgörande uppgifter är att *föra oss in i hela sanningen*. I grekiskan (*hodegeo*) står det att Anden skall vara vår vägledare, guide eller lärare. Anden skall så föra oss in i hela sanningen, och eftersom Jesus är sanningen (Joh 14:6) handlar främst om att Anden för oss närmare Jesus, skänker oss större insikt i vem Jesus är, och leder oss till större förståelse för alla de andliga sanningar som Jesus vill att vi skall ha klara för oss.
- 3.4. *Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.* Jesu tolv lärjungar (minus Judas) fick ett särskilt uppdrag att berätta för hela världen om vem Jesus var, och vad Jesus hade gjort och sagt. Detta uppdrag nämner Jesus också i Johannes 17:18-20 då han ber för *alla dem som genom deras ord kommer att tro på honom*. Dessa lärjungar kallades ju apostlar, och deras särskilda uppdrag berodde på att *de varit med Jesus ända från början*. Grunden för kallelsen till uppdraget att vittna om Jesus låg i att apostlarna levte med Jesus dag och natt under tre års tid. (De blev också igenkända vid senare tillfällen just på grund av att de varit tillsammans med Jesus (Apg 4:13)). Så har inga andra under historien haft möjlighet att göra, men grunden för kallelsen till dig och mig att vittna om Jesus är densamma: *att vi varit tillsammans med Jesus*. Om du och jag upplever att vi saknar kraft att stå emot världens hat och vara frimodiga att vittna om Jesus så ligger nyckeln till en vändning i just detta: att vara tillsammans med Jesus.

## Avslutning

Förstår vi nu varför Jesus befallde sina lärjungar att vänta i Jerusalem tills de fått uppleva den gudomliga kraften i den helige Ande? Det var inte i första hand för att de skulle få göra några särskilda känslomässiga upplevelser, utan för att de var chanslösa utan den helige Ande. MEN: med den helige Ande finns kraft att vinna seger över synden, världen och djävulen själv därför att Jesus Kristus, segerfursten från Golgata, tagit sin boning i oss genom sin Ande!

Om du finns här idag som känner: det här är vad jag behöver. Jag har inte tillräcklig kraft i mitt liv, i min familj finns inte Guds Ande utgjuten såsom Bibeln talar om, och i den församling jag tillhör finns inte heller tillräckligt med ande och kraft för att Guds verk skall kunna gå framåt. I sådana fall, jag inbjuder dig att be tillsammans med mig om en ny utgjutelse av den helige Ande, in i våra hjärtan men också över alla de människor i världen som lever utan Gud och utan hopp för framtiden. Hemligheten till att få tag på detta är det vi just har läst och samtalat om: *att vi är tillsammans med Jesus. Amen!*