

12 mars 2017

Den Smala Vägens Folk

Årsmötespredikan i Betelkyrkan Jönåker

Gå in genom den trånga porten...den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den (Matt 7:13)

Bibeltext

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förständig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en däre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.

(Matteusevangeliet 7:13-27)

Inledning

Det är årsmöte idag och det är kanske meningen att man skall vara visionär och uppmuntrande inför det nya år som vi gått in i. Men mitt jobb som föreståndare här är att predika precis allt som Gud lägger på mig, oavsett om jag tycker om

det eller ni tycker om det. När vi först kom hit sa jag att jag skulle predika varje gång som om det vore sista gången jag hade tillfälle att påverka er i rätt riktning, och så har jag försökt göra. Under vår bönesatsning, som nu pågått ganska många veckor, har det också uppstått en bestämd känsla hos mig, nämligen den att vi i församlingen här i denna tid står inför antingen ett genombrott eller ett sammanbrott. Vad jag tror är att vi just nu har ett unikt tillfälle att få del av vad Gud vill göra i Kiladalen, men att detta tillfälle kan gå förbi oss om vi inte tar vara på det. Och under våra bönemöten har det också stått klart för mig att detta mötet vi har idag spelar en avgörande roll i allt det här. Min bön är därför att Gud skall få röra vid oss idag och låta detta möte sätta punkt för det förgångna och öppna fönstret mot en underbar framtid där Herrens välsignelser skall vila över oss och vår församlingen, och sedan hela Kiladalen.

Predikan

1. **Hur står man ut med en sådan text som denna?** Först och främst: det är Jesus själv som säger alla dessa ord. Vill vi tro på honom måste vi tro på allt han har sagt, inte bara de mjuka orden utan också de knivskarpa. Och vi får göra det i vissheten att även sådant som är tufft och besvärligt tjänar till vår frälsning och räddning. Utan en allvarlig kristendom som tar med allt som Gud har uppenbarat får man ingen verklig kristendom utan bara en stympad karikatyr helt utan frid, glädje och rättfärdighet.
2. **Hur skall man hantera den** när man väl accepterar att den kommer från Jesus? Oavsett hur mycket vi förstår av vad texten egentligen betyder, så kan vi för det första konstatera att den innehåller uppmaningar, några direkta: *gå in* genom den trånga porten, *akta er* för de falska profeterna, och några indirekta: *på deras frukt skall ni känna igenom dem*, och *den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem*, osv. Jesus har ett budskap till oss med uppmaningar till att göra och handla på ett visst sätt, därför att han vill oss väl.
3. **De två portarna och de två vägarna.** Vår text börjar med att Jesus talar om två portar som i sin tur leder till två olika vägar med två olika slutmål.
 - 3.1. På den här tiden var portarna ställen man inte kunde passera utan att bli igenkänd och där göra upp sina eventuella tvister, och i porten satt de styrande, och det är därför som portarna ofta blev synonymt med makt.

Portarna gjordes också inte alltför höga eller vida så att de lätt kunde stormas av rövare till häst. Därför säger Ordspråksboken: *Den som älskar synd älskar strid, den som gör sin port hög söker sin undergång.* (Ord 17:19)

3.2. Jesus uppmanar oss här att gå in genom *den trånga porten*. Att den är trång visar att ingen ondskan kan komma igenom, och den som går igenom kan inte göra det obemärkt utan måste göra upp sin sak med portvakten eller de äldste som sitter i porten. Ordet *trång* här betyder att den är *snäv från hinder runt omkring*. Jesus säger på andra ställen att det är han själv som är porten, dörren och att *den som går in genom honom skall bli frälst* (Joh 10:7,9). För som Jesus säger: *den trånga porten leder till livet*. Vidare: det är få som finner den. Även om Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4), så blir inte alla det. Här antyder Jesus att de som verkligen finner den trånga porten är få, och inte många, i jämförelse med dem som inte finner den. Och just för att porten är trång säger Jesus på ett annat ställe: *Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag, skall försöka komma in men inte kunna det.* (Luk 13:24)

3.3. Den trånga porten leder också till *den smala vägen som leder till livet*. Frälsningen börjar i porten — man måste komma till Jesus och passera genom honom, göra upp allt det gamla — men sedan börjar ett nytt liv. Jesus är inte bara porten, han är också vägen: *Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig* (Joh 14:6). Och även vägen är smal, liksom porten är trång. Ordet *smal* är egentligen ett verb som bl.a. handlar om att *pressa saft ur druvor* och det används för att beskriva svårigheter och förföljelser där rörelseutrymmet är begränsat. En annan bibelöversättning översätter ordet med *svår*. Jag vågar nog påstå att vägen inte bara är smal utan också avsmalnande, liksom när man pressar saft ur en frukt. Sådan är den väg Jesus bjuder in oss på, för frälsningen är inte bara en engångshändelse utan en process av helgelse där vägen blir smalare för oss ju närmare livet vi kommer. Någon som ställdes inför detta allvar skrev en gång att han tänkte: *Det här är ju detsamma som att ta livet av sig*. Så har mången gudsman och gudskvinna tänkt och känt. Men Jesus säger ju: *Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.* (Matt 10:37-39)

3.4. Till skillnad från den trånga porten och den smala vägen så har vi den vida porten och den breda vägen som leder till fördärvet. Den porten och den vägen är lättare att passera, mer lättillgänglig, mycken ondska kan obemärkt slinka igenom och på andra sidan finns det gott om rörelseutrymme åt alla håll. Det är därför det finns så mycket olika sorters villfarelse i världen, för så länge människor inte vandrar på den smala vägen får de gärna hålla på med precis vad som helst och tro precis hur som helst. Orden *vid* och *bred* talar om något som liknar en rymlig plåtå. Och den vägen leder till fördärvet (grek. *apoleia* = förstöras, besläktat med *apollymi* = gå förlorad i Joh 3:16), som Jesus kommit för att rädda oss från. Men då måste vi gå in genom den trånga porten istället.

4. **Vad har detta att göra med falska profeter och husbyggen?** Det vore för begränsat att säga att det som Jesus säger efter talet om portarna och vägarna bara är illustrationer till dessa sanningar, för de uttrycker andliga verkligheter. Men ändå så illustrerar de innebörden i det han just har sagt.

4.1. De falska profeterna som beskrivs här är människor som kallar Jesus för 'Herre, Herre', men som bara bär ett yttre skal av rättfärdighet. I sitt inre är de inte födda på nytt. De har aldrig kommit igenom den trånga porten, än mindre vandrar de på den smala vägen. *De har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft* (2 Tim 3:5). Märk här att det inte verkar saknas kraft att göra både under och tecken i Jesu namn¹, men att Jesus ändå säger: *Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa*. Förklaringen ger Jesus när han just kallar dem laglösa (grek *anomia* = ingen lag), och han säger innan att dessa personer inte gjorde hans himmelske faders vilja. Den gudomliga kraften i frälsningen är i första hand förvandlande till att ge människor nya hjärtan som vill följa Jesus på den smala vägen, och när detta saknas är människan på den breda vägen, oavsett vad hon säger om sig själv, hur många hon säger sig ha helat, eller hur hon använder sig av

¹ Svenska Folkbibeln 1998 översätter Matt 7:22 med formuleringen "med hjälp av ditt namn" och förklarar i en not att Jesus där skulle göra skillnad på underverk som sker genuint "i Jesu namn" och sådana som sker med Jesusnamnet som trollformel, och hänvisar då till bl a Apg 19. Detta är mycket olyckligt, för grundtexten i Matt 7:22 möjliggör inte en sådan översättning då orden "med hjälp av" inte alls finnes. Dessutom är Apg 19 ett exempel på att den som använder Jesu namn och inte är omvänd inte kan räkna med att det finns någon kraft bakom orden. Tvärtomot Folkbibeln anser undertecknad att en korrekt översättning är "i Jesu namn" och att de falska profeterna påstår sig har gjort en massa under "i Jesu namn" men att det är ytterst tveksamt om det stämmer eftersom Jesus aldrig bekräftar det. Undren kan istället ha varit onda makters verk eller helt enkelt falska under och tecken som Nya testamentet talar om.

Jesu namn. För att vara kristen är att med hela sitt liv bära god frukt och bli alltmer lik Jesus Kristus.

4.2. Liknelsen om husbyggarna tar detta ytterligare ett steg och säger att en förständig man är den som *hör dessa mina ord och handlar efter dem*. Att vandra på den smala vägen är att både höra och lyda, inte bara höra men sedan göra som man själv vill. Att höra och lyda Jesus likställs med att bygga sitt hus på en fast klippgrund som gör att stormen när den kommer — för den kommer förr eller senare — inte förmår radera huset. I kontrast till detta framställer Jesus i samma berättelse dåren som hör men inte lyder, och därför säkert lyckas bygga ett hus som ser minst lika bra ut som det andra men som inte har någon fast grund utan rasar ihop så snart stormen kommer.

5. **Den smala vägens folk.** Vi är om vi vill kalla oss kristna kallade av Gud Fadern att vara *den smala vägens folk*, och kanske kan det tjäna som en vision för vår församlings framtid. Den smala vägens folk kännetecknas av vår bibeltext av folk...

5.1. Som går in genom den trånga porten, Jesus Kristus

5.2. Som vandrar på den smala vägen, Jesus Kristus, som blir smalare ju längre vi kommer, och dessutom har sin glädje i att helgas för Herren

5.3. Som inte går mot fördärvet utan som går mot livet, Jesus Kristus

5.4. Som kanske är få till antalet men inte bryr sig om det

5.5. Som aktar sig för de falska profeterna och genomskådar dem genom att se på deras frukt och inte på deras andliga yttre

5.6. Som inte bara kallar Jesus för 'Herre, herre' utan också vill göra Faderns vilja och inte bara lovsjunga med munnen utan också med livet

5.7. Som gärna vill upplever både kraftgärningar och under och tecken, men som i första hand vill ha nära relation med Jesus så att man ärligt kan säga att: *min vän är min och jag är hans* (Höga visan 2:16).

5.8. Som vill både höra Guds ord och göra därefter så att livet byggs på Klippan, Kristus, och därför står emot stormvinden och vågornas dån när de kommer för att pröva oss