

5 mars 2017

# OM DU VISSTE VAD GUD HAR ATT GE OCH VEM SOM TALAR TILL DIG *NÄR JESUS MÖTER DEN SAMARITISKA KVINNAN*

Dagens text är Johannesevangeliet 4:1-42 med särskilt fokus på:

*Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. (Joh 4:10)*

## 1. PREDIKAN

A. Jesu möte med den samaritiska kvinnan och den andliga rörelse som uppstod i staden

- i. Jesus skulle resa från Judeen upp till Galileen och måste passera Samarien. Där bodde ett slags halv-judiskt folk sedan Nordrikets fall 722 f Kr som var illa ansedda. Fromma judar tog gärna långa omvägar kring området för att slippa möta samarierna.
- ii. Omständigheterna kring Jesu möte med kvinnan vid brunnen är intressanta: Hon hämtade vatten mitt på dagen, det gjorde man normalt inte. Det har spekulerats i att hon var prostituerad (hon hade haft fem män, 4:18). Av berättelsen förstår vi att hon var isolerad från andra människor, hade flera kraschade relationer i sin historia, hade begått äktenskapsbrott vid minst ett tillfälle, och/eller hade blivit utnyttjad. Vi ser också att hon var en människa som trots sin synd längtade efter Gud och funderade mycket på hur man skulle tillbe Gud, och att hon hade hört talas om de gamla Skrifternas förutsägelser om Messias, Kristus, som

skulle komma och ställa allt tillrätta, något hon uppenbarligen längtade efter.

- iii. När Jesus nu talar till kvinnan sker flera stora förändringar i hennes liv. Hon får hela sitt liv framlagt inför sig, och även om inte texten säger det rent ut förstår vi att hon ångrar sig. Hon får också lära sig av Jesus hur man skall tillbe Gud – att sann bön inte är beroende av platsen utan av ande och sanning – och framför allt: hon får lära känna Jesus också som Messias och Frälsaren. Med dessa nya erfarenheter i bagaget bryts isoleringen, och hon går in i staden och vittnar om vad Jesus har gjort med henne. Och många, många flera samarier kommer till tro på grund av kvinnans berättelse.

**B. HUVUDPUNKTEN:** *Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som talar till dig* (parafraserat från B2000). Dessa ord är själva nyckelorden i hela den här berättelsen, och handlar om att Jesus vill få den samariska kvinnan att förstå att hennes liv inte är dömt att fortsätta i den felaktiga / syndiga / tråkiga / isolerade riktning som hon nu går i, utan att det finns kraftresurser hos Gud till att åstadkomma en förändring.

- i. Om du visste vad Gud har att ge *eller* om du kände till Guds gåva. Det är som att Jesus vill säga: *Om du bara förstod hur oerhört stor Guds makt är, och vilka enorma resurser han vill använda för att förändra ditt liv. Om du bara kunde blicka in i himlen och se de förrådshus av välsignelser som Gud har i beredskap åt var och en som åkallar hans namn. Om du bara insåg och begrep att du inte är dömd att fortsätta leva i isolering, förnedring eller synd, och om du bara insåg att Gud vill ge dig en gåva som totalt kommer att förvandla ditt liv.*
- ii. Och vem det är som säger till dig...-här spetsar Jesus till det och presenterar vem det är som skall förmedla den gåva som Gud vill ge, nämligen han själv: *Om du bara förstod vem det är du just nu sitter och pratar med: Guds Son, Faderns älskade, som blivit människa för att bära alla människors*

*synder på ett kors, världens Frälsare, som kan förlåta alla synder och rena människor, och som också är den som döper i den helige Ande. Om du bara förstod vem jag är och vad jag kan göra.*

C. TILLÄMPNINGEN: *Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten*

- i. Jesus är mycket noga här med att påpeka att om vi förstod Guds gåva och vem han är så skulle det oundvikligen komma en reaktion från vår sida. Han säger ju: *då skulle du ha bett honom...*-en sann kunskap om Guds makt och Jesu person leder alltid till konsekvenser i vårt handlande.
- ii. "Bett" är ett ord som ofta används om bön i NT, t.ex. Matt 5:42, 6:8, 7:7-11, 18:19, 21:22. Så om vi förstår vad Gud har att ge och vem Jesus som talar till oss är, så skulle vi ha vänt oss till honom i bön om allt vad vi behöver. Och i detta fallet är det en form av bön där vi ber Jesus om någonting, det grekiska ordet *aiteo* betyder just fråga efter, be om. Thayers grekiska lexikon säger oss också att ordet handlar om att få något man inte redan har fått, och att det uttrycker en viljehandling, till skillnad för andra ord som handlar med om ett uttryck för känslorna.
- iii. Jesus lovar då att han skall ge oss *levande vatten* och beskriver längre fram att *det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.* (4:14) Det levande vattnet stilla först och främst vår törst efter Gud och fyller det där hålet i vårt inre som inget annat kan fylla, men ger oss också en källa i vårt inre som får oss att förstå att vi har evigt liv i Sonen. Allt annat vatten – och allt vad den bilden kan representera av substitut vi tar till för att stilla vår själs behov efter det gudomliga – ger liten eller endast tillfällig tillfredställelse, men det vatten Jesus ger släcker vår törst för evigt eftersom källan flyttar in i vårt inre och vi bär den med oss ständigt.

## 2. AVSLUTNING

Därför vill jag inbjuda dig att be tillsammans med mig idag. För om vi bara förstod vad Gud har att ge och vem Jesus är som talar till oss, skulle vi omedelbart ha bett honom om allt vad vi behöver. Och han har lovat att ge oss det allra viktigaste, det levande vattnet. Amen!