

2 april 2017

Ett Helgat Liv Inför Jesu Återkomst

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt (1 Tess 4:3).

Bibeltext

Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärdigt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något. Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. (1 Tessalonikerbrevet 3:12-4:18)

Predikan

1. Jesus skall komma tillbaka (en form av ”inklusion” i texten)
 - 1.1. Hans ankomst = grek. *parousia* med alla sina heliga
 - 1.2. De dödas uppståndelse och uppryckandet av församlingen (bruden)
 - 1.3. Möta Herren i rymden för att alltid vara hos honom
 - 1.4. Trösta därför varandra med dessa ord
2. HUVUDPUNKTEN: Ett helgat liv inför Jesu återkomst
 - 2.1. Betydelsen av ordet helgelse (grek. *hagiasmos*), att skära av och använda i ett annat sammanhang, rening, separation, etc
 - 2.2. Motivationen till helgelse:
 - 2.2.1. Det är Guds vilja
 - 2.2.2. Gör oss oförvitliga och heliga inför vår Gud inför Jesu återkomst
 - 2.2.3. Gud har kallat oss till ett liv i helgelse och inte i orenhet
 - 2.2.4. Det väcker respekt hos de utomstående
 - 2.2.5. Ni lider inte brist på något (både på eget ansvarstagande men också på grund av Guds välsignelser)
 - 2.3. Konkreta områden där Gud vill helga oss inför Jesu återkomst (i bakvänd ordning som texten presenterar det)
 - 2.3.1. Arbeta med egna händer som vi har befallt er
 - 2.3.2. Sätta en ära i att hålla er lugna (Thayer's: sägs om dem som inte springer hit och dit utan stannar hemma och sköter sitt) och sköta ert
 - 2.3.3. Att leva i broderskärleken och i den gudomliga kärleken i och utanför församlingen
 - 2.3.4. Att ni bildar familj — gifter er, skaffar man och hustru och lever tillsammans — på ett hedervärdigt och helgat sätt och inte utifrån lidelser och begär
 - 2.3.5. Att ni avhåller er från otukt
 - 2.3.5.1. Otukt har primärt med vår sexualitet att göra, men vad än otukt är så skall vi *avhålla* oss från det. Ordet i grekiskan är *apechomai*, och betyder att hålla sig själv tillbaka, att avstå. Bibeln säger att om man vill vara en kristen finns det saker man inte kan göra eller säga, och det finns ställen man inte kan gå till, och det

finns sammanhang som man inte kan vara en del av. Man måste avstå.

2.3.5.2. Vad betyder otukt? I grekiskans står ett ord *porneia* som ursprungligen kommer från ordet *porne* som betyder prostituerad. Ordet pornografi betyder egentligen att man skrivit om prostituerade (manliga som kvinnliga). Hursomhelst, *porneia* är ett mer allmänt ord än begränsat till endast prostitution, utan används i Nya testamentet för att beteckna *alla* former av sexuella aktiviteter utanför det bibliska äktenskapet. *Alla*: att ha ett samliv utan äktenskapslöften, äktenskapsbrott, incest, onaturliga relationer mellan människor av samma kön, eller med djur. Och mycket annat sådant som inte skall nämnas högt.

2.3.5.3. Varför nämner Paulus det först när han talar om helgelsen? Därför att försyndelser på detta område får allvarligare konsekvenser än andra saker som lögn, stöld, avundsjuka, etc., eftersom det involverar kroppen: *Fly bort från otukten! All annan synd som en människan begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp* (1 Kor 6:18). Och det är just kroppen och sexualiteten som människan alltid förstör först när hon vänder sig bort från Gud (Rom 1:24). Otukten nämns också först på andra ställen när Bibeln varnar för vad som kan stänga oss ute från Guds rike (1 Kor 6:9, Gal 5:19, jfr 1 Tim 1:9-10, Upp 21:8). Otukten är en synd som vilken annan synd som helst, in den bemärkelsen att 1) Gud kan och vill förlåta, 2) och det är möjligt att omvända sig (den botas ej med "förbön" som en del säger) och bli fri från den: *sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande* (1 Kor 6:11). MEN: faktum kvarstår: följderna av otukten blir alltid mycket värre än andra synder. För otukten dödar människor, familjer, relationer och leder till övergrepp och själsliga sår som inga människor kan läka.

2.3.5.4. Märk väl att denna text tillhör de allra äldste i Nya testamentet, troligtvis skrivet på femtio. Att restriktioner kring sexualiteten inom kristendomen skulle uppstått senare är en myt. Kristendomens grundare gick så långt att han sa att *den som ser på en*

kvinnan (eller en man) med begär har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott
(Matt 5:28).

2.3.5.5. Varför måste då Paulus trycka så hårt just på detta? För att den grekiska världen på den tiden var precis som vår tid: sexualiteten var förvriden och exploaterades och exponerades, helt olikt den judiska miljön där kristendomen uppkom där Guds bud gjorde att man höll urspårad sexualitet borta så länge de gamla Skrifterna lästes och lyddes. Men så var det inte bland grekerna (och har i princip aldrig varit i någon kultur i världshistorien som inte varit präglad av judisk-kristna värderingar). T.ex.: i Korint fanns en kvinnlig profettrörelse där de sprang runt nakna på gatorna och profeterade. Sexualiteten användes i rituella former i templen för att tillbe gudarna. Prostitution var utbredd och uppmuntrades — i Efesus, som jag besökt, låg det stora biblioteket och bordellen i princip vägg i vägg — och det fanns förmodligen män i församlingarna som inte slutade gå till bordellen trots sin bekännelse till kristen tro (1 Kor 6:15-16). Sexuella relationer mellan äldre män och unga pojkar sågs som verkligen kärlek i den grekiska världen, om nämns flitigt även i den klassiska litteratur som vår kultur bygger på, osv.

2.3.5.6. Av dessa och en miljon andra skäl är det Guds vilja att vi helgas: att vi avhåller oss från otukt, flyr bort från den och aktar oss mycket noga

3. Sammanfattning:

3.1. Jesus kommer snart tillbaka

3.2. Gud har kallat oss till helgelse inför att Jesus skall komma tillbaka

3.3. Något av det allra viktigaste i vår helgelse är att vi avstår från otukt, för det är Guds vilja

Amen!