

20 aug 2017

Vägen Till Frälsning

Predikan i Betelkyrkan Jönåker

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. (Rom 10:9)

Bibeltext

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam . Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst . Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljwliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet . Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så: Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar . Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede . Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig . Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. (Romarbrevet 10:9-21)

Inledning

Som ni vet ägnade vi en stor del av våren i bön. Vi kommer att fortsätta be om en andeutgjutelse, för även om vi kom långt i våras har vi inte kommit ända fram. Ändå har jag upplevt det som att vi nu måste gå vidare, in i en ny fas där evangelisation och människors frälsning blir lika viktigt som att gå på bönemötena eller gudstjänsterna. Den text vi läst idag handlar om just detta, och vi läste den på bönen för någon vecka sen. Låt oss se vad den säger oss.

Predikan

1. Hur man blir frälst (10:9-13)

- 1.1. *Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Bekännelse (grek homologeo = att säga samma sak, underförstått: som Gud). Gr txt säger egentligen Herren Jesus (jfr Apg 16:31). Detta handlar om att erkänna Jesus som Messias, Guds Son, Herre, Mästare, Kung och Gud, och böja sig under Honom. Filipperebrevets kristologiska lovsång säger liknande: Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (Fil 2:6-11)*
- 1.2. *Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda. Att Jesus uppstått är en del av den första trosbekännelsen (1 Kor 15:1-11, särskilt vers 3-6), och att Jesus uppstått är själva beviset på Guds frälsningsverk och höjdpunkten i den kristna tron. Utan uppståndelsen, ingen frälsning. Vi ska här 1) tro och 2) tro i vårt hjärta. Hjärtat är själva centrumet i vårt väsen, och i betecknar en specifik plats, tid eller ett specifikt tillstånd. Tro betecknar tro på, lita på.*
- 1.3. (Det föregående sammanfattas och förklaras ytterligare med orden: *Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.*)
- 1.4. *Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. När Jesus är vår Herre och vi tror på att Han lever blir det naturligt att också tala med Honom. Och inte bara tala med utan också ropa på honom. Alla sina skatter och välsignelser har Han knutit till sitt namn, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Därför säger aposteln Petrus inför Stora Rådet: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta (Apg 4:12). Vill du bli frälst? Tro på Jesus, och tala med Jesus. Har du något behov idag som inga människor kan hjälpa dig med? Tala med Jesus om det, ropa ut din nöd till Jesus. Han ger av sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Sann kristendom kännetecknas av att de som kallar sig kristna på varje plats åkallar Jesu Kristi namn (1 Kor 1:2, Apg 9:21)*

- 1.5. Notera: Frälsningen är *villkorad*. Orden *bekänner, tror* och *åkallar* står i formen aorist, aktivum, subjunktiv, vilket bland annat betyder att det finns en potential eller möjlighet till något ifall vissa villkor uppfylls. Därför börjar 10:9 med ordet ”om”. Att bekänna, tro och åkalla är vad Gud begär för att frälsningen genom Jesus skall bli tillgänglig för människan. Det är i teorin väldigt enkelt att bli frälst, men kan vara nog så svårt eftersom våra egna gärningar, goda som onda, inte räknas alls. Istället handlar det om att förlita sig på Någon Annan.
- 1.6. Notera: Frälsningen är också *säker*, därför att Gud är den aktiva parten i själva frälsningsverket. Verbet *bli frälst* i vers 9, 13 står i futurum, passivum, indikativ. Detta innebär att från den stunden då en människa bekänner, tror och åkallar Jesu namn är hela hennes framtid tryggad. För det är Gud som frälser, och människan låter sig frälsas. Och löftet att detta skall ske är ett säkert faktum.

2. Förkunnelsens nödvändighet (10:14-18)

- 2.1. Åkallan beror på tro: *Hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?* Om jag inte tror att en person kan ge mig hjälp, varför besvara mig med att fråga? Tro beror på att höra: *Och hur skulle de kunna tro om de inte har hört?* För: *tron kommer av predikan (ordagrant: hörandet)*. Höra beror på predikan (förkunnelse). Predikan beror på Kristi Ord - Guds Ord: *predikan i kraft av Kristi Ord*.
- 2.2. I omvänd ordning: Guds Ord - förkunnelse - höra - tro. Hela poängen med de här ordlekarna är att 1) människor måste tro och bekänna för att kunna åkalla Herrens namn och bli frälsta, men 2) den tro de behöver kan de inte få om de inte för höra evangeliet, och 3) för att höra evangeliet måste någon förkunna det, berättade om det, vittna om det, predika det, skriva om det, sjunga om det, etc., och 4) för att kunna förkunna evangeliet måste det vara Guds Ord som är vägledande.
- 2.3. Och: *hur skall några kunna predika, om de inte blev utsända?* Jesus sade: *Gå ut och predika evangelium för hela skapelsen* (Mark 16:15). Detta är vi kallade till, allihopa, ung och gammal, man och kvinna, rik eller fattig, jude, grek, svensk eller utlänning. Detta är inget som är enbart för anställda präster, pastorer och evangelister. Tvärtom, församlingsledarens uppgift är genom Guds nåd att *utrusta de heliga till att utföra sin tjänst* (Ef 4:11-13) och undervisa dem i Guds Ord om 1) vad de själva skall tro för att bli frälst,

och 2) vad de skall dela med andra så att de också kan bli frälsta (jfr 1 Tim 3:14-17).

3. Vem kan bli frälst? (10:9, 10:12, 10:16, 10:20)

- 3.1. Notera: *Om du...* står i andra person singularis, dvs det är ett direkt tilltal till var och en av oss, ingen glömd men inte heller någon gömd. Frälsningen gäller dig och mig, var och en personligen. Gud frälser alltid individer, en och en.
- 3.2. *Ingen skillnad mellan jude och grek* (slav eller fri, man eller kvinna, ung eller gammal). När det gäller frälsningen gör Gud inte skillnad på människor. Det finns rörelser i vårt samhälle som vill upplösa alla naturliga skillnader mellan olika grupper av människor, sådant som Gud har skapat och som han ser positivt på. Detta är förkastligt. Men när det gäller vem som kan bli frälst och hur man blir frälst är det lika för alla människor, oavsett bakgrund, kultur, social status eller något annat!
- 3.3. *Alla vill inte lyda evangeliet*. Hela den här bibeltexten är ett utdrag ur ett längre resonemang som aposteln Paulus för kring frälsningen för Israel, Guds egendomsfolk, med tanke på att de allra flesta av dem förkastade (och även idag förkastar) Jesus som Messias. Detta resonemang finns i Romarbrevet 9-11 och gå i slutändan ut på att *judarna förkastade Jesus för att frälsningen skulle komma hedningarna till del, men i den sista tiden skall judarna omvända sig och ta emot Jesus*. Här finns inte utrymme att gå in på det i detalj, men det vi kan ta med oss härifrån idag är att det i alla tider, liksom på Jesu tid, kommer att finnas människor som *inte ville lyda evangeliet*. (Detta är ett citat från Jesaja 53 där den lidande tjänaren beskrivs, så redan Jesaja hade klart för sig att vissa människor inte vill lyda evangeliet). Det märkliga är att det största motståndet mot tron på Jesus kom från Hans eget folk, och så kan det vara än idag. Där man tror att det är öppet för evangelium, där kan det vara tvärsängt. Men där det kan se ut att vara stängt, kan det vara vidöppet. För...
- 3.4. Aposteln citerar vad Jesaja säger i Jesaja 65:1: *Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig*. Detta är ett märkligt uttalande från Gud själv, men det speglar det förvånande i att när Jesus kom till hans egna, så tog hans egna inte emot honom...men åt alla som tog emot honom gav han rötten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Joh 1:11-12). I den här speciella sammanhanget handlar det om att

hedningarna, de som inte var judar, till judarnas förvåning var de som tog emot frälsningen i störst utsträckning. Kanske är det så att vi också skall förvänta oss att de som kommer att bli frälsta på grund av vårt vittnesbörd inte är sådana som vi hade förväntat oss. Han säger ju: 1) *Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig.* Här säger Gud att Han låter sig finnas av sådana som inte letat efter honom. Och vidare: *Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.* Här sägs ordagrant att Gud manifesterar sig själv och ger bevis för sin frälsande nåd för människor som aldrig frågat efter Honom. Är inte detta stort? Kanske är det just detta vi skall se fram emot, att få vittna för människor som aldrig brytt sig om Gud och få se dem förvandlas till kristna genom att Gud uppenbarar sig för dem.

Avslutning

Min stora längtan denna höst är att få se människor komma till tro. Därför är min bön till Gud att jag genom Hans nåd och i Hans kraft ska få vittna om Jesus varje dag för människor jag möter.